

BELLA CIAO – Voor Palestina

We gaan de straat op voor Palestina
Oh bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao!
We gaan de straat op voor Palestina
met de opstand in ons hart

Wie stopt de wapens van genocide?
Oh bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao!
Wie stopt de wapens van genocide
Van de medeplichtigheid?

Doorbreek de leugens, breek de blokkade
Oh bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao!
Doorbreek de leugens, breek de blokkade
van de zee tot de rivier

Zodat de kinderen weer kunnen spelen
Oh bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao!
Zodat de kinderen weer kunnen spelen
En het land weer leven kan

En bij de graven van hen die vielen
Oh bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao!
En bij de graven van hen die vielen
Staan olijfbomen in bloei

De intifada voor Palestina
Oh bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao!
De intifada voor Palestina
Doet de grond weer vruchtbaar zijn



<https://piratesagainstpower.noblogs.org/>

Muziek: Bella Ciao
Tekst: Joke Kaviaar